

NEEMT EN EET
DIT IS MIJN LICHAAM



J. Stuyven

Ter herinnering

aan je

Eerste H. Communie

op zondag 22 mei 1966

in de parochiekerk van

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

te Pey



W. WOLF, pastoor

J. LEËN, kapelaan

J. HAENEN, kapelaan



Ter dankbare herinnering
aan de
EERSTE
HEILIGE COMMUNIE

van

Fruusje Mattheij

op 29 Juli 1945

in de Parochiekerk van

O. L. Vrouw Onbevleete Ontvangenis te Pey.

Ben je nu niet heel gelukkig
Kindje van de Lieve Heer
Hij kwam werkelijk in je hartje
Voor de allereerste keer.

't Was zo mooi, zo rein, zo zuiver
't Was met bloemetjes versierd
't Is geen wonder dat je Engel
Blij je feestdag mede viert.



ZULK VERHEVEN
SACRAMENT EREN WIJ DIEP
NEERGEBOGEN.

Ter blijde herinnering
aan de
EERSTE H. COMMUNIE
van

.....

gedaan in de parochiekerk van
O. L. Vrouw Onbevleete Ontvangenis
te PEY
op zondag 3 juni 1962.

—

Bidt voor uw priesters.

W. WOLF, pastoor
F. van TUEL, kapelaan
Jos. LEËN, kapelaan

